

## Hur var Augustus som person?

Augustus (Född Octavius) blev 27 f.kr Roms första kejsare. Han regerade fram till sin död 14 e.kr. Augustus är en mytomspunnen person som det har skrivits många böcker och biografier om. Han är bland annat känd för att lyckats strukturera och ena Romarriket efter en lång period av inbördeskrig och krig med närliggande stater. Han förknippas mycket med begreppet Pax Romana som betyder ungefär den romerska freden. I den här källövningen ska du få analysera hur Augustus faktiskt var som person och därmed kunna dra slutsatser kring varför han var så framgångsrik. Läs källorna nedan och svara på frågorna.

**Källa 1:** Augustus skrev i slutet av sitt liv ett verk som skulle sammanfatta hans bedrifter. Nedan kommer ett utdrag från hans egen text.

”Jag förde ofta krig på land och på havet, i hela världen. Som segrare skonade jag alla medborgare som sökte benådning. När det gällde främmande nationer föredrog jag att bevara snarare än förstöra dem.

”När de erbjöd diktatorskapet avböjde jag det”

”Jag betalade pengar till städerna för åkrarna som jag hade tilldelat till soldaterna. Jag var först och ensam med detta för dem som hade skapat militära kolonier i Italien.”

”När skatteintäkterna blev för små gav jag själv ut grödor och pengar från mina egna tillgångar. Ibland till 100 000 män, ibland ännu mer.”

”Jag återskapade freden på haven från piraterna”

”Jag utvidgade gränserna för alla provinser av det romerska folket. Jag återställde freden i provinserna Gallien, Spanien och Tyskland. Jag förde fred till Alperna.”

”Jag lade till Egypten som en del av det romerska folket”



”Jag skapade kolonier av soldater i Afrika, Sicilien, Makedonien, Spanien, Grekland, Asien, Syrien, södra Frankrike, Pisidien, och därpå 28 kolonier i Italien under min auktoritet. Dessa kolonier var folkrika och trångbebodda under min livstid”

”När jag administrerade mitt trettonde konsulat (ungefär mandatperiod som Roms högsta ledare) kallade senaten, equiter (lägre klass än patricier) och det romerska folket mig för en landsfader. De röstade att det skulle skrivas vid ingången till mitt tempel, i senatshuset. (...) Jag skrev det här när jag var 76 år gammal.

**Källa 2:** Följande källa är skriven av en soldat vid namn Velleius i Augustus armé

”Det finns inget som en man kan önska från gudarna, inget som gudarna kan ge människan som Augustus inte gav till republiken, det romerska folket och till världen. Inbördeskrigen tog slut efter 20 år, utländska krig tystnade, freden var återställd; stabilitet kring lagarna blev återställd, auktoriteten för domstolarna och värdigheten för senaten. Den gamla traditionella formen av republik var återställd. Jordbruket återgick till fälten, respekten till religionen, till mänsklig frihet från oro och varje medborgares rätt till egendom var nu säkerställd. De gamla lagarna blev nödvändigt omskrivna till folkets fördel.

Augustus blev tvingad att behålla ämbetet konsul elva gånger i rad, trots hans återkommande försök att slippa. Han vägrade envist diktatorskapet trots att folket ständigt erbjöd honom det.”

**Källa 3:** En redogörelse om Augustus från historikern Cassius Dio som föddes 150 år efter att Augustus dog.

”Octavius (Augustus födelsenamn) ville framstå som en demokrat. Han gav senaten kontroll över de svagare provinserna på grund av att de var mer fredsljysta och var fria från kriget. Samtidigt behöll han kontrollen över de mer kraftfulla provinserna (som Egypten) med argumentet att de var mer osäkra och skulle kunna drabbas av revolter. Han sa att han ville att senaten skulle styra över den fina delen av riket medan han själv tog hand om de oroliga och farliga; men hans verkliga syfte var att upprätthålla en struktur där senaten skulle vara obehövad och oförberedd på strid. Han själv hade vapen och behöll alla soldater.

Octavius var bestämd att ha kontroll över allt hela tiden. (...)

Namnet Augustus föreslogs till honom av senaten och folket. De önskade ge honom en speciell titel och män föreslog en titel efter en annan. Octavius tog titeln Augustus som

betecknade att han var mer än människa; för att det mesta som är älskat och heligt benämns som ”augusta”.

**Källa 4:** Skriven av historikern Suetonius. Han skrev utdraget 100 år efter att Augustus dog.

”Octavius skakade alltid från sig titeln herre. När orden ”Å, du rättvisa och graciösa herre” uttrycktes i en pjäs som han var publik till och hela publiken hoppade upp på sina fötter och applåderade som om orden hade varit riktade mot honom stoppade han dem genast med en blick. Han krävde dagen efter att repliken skulle tas bort från pjäsen. Han krävde också att han inte skulle kallas Ers Majestät, inte ens av sina barn eller barnbarn som ett skämt eller på allvar. Han förbjöd också att de skulle använda dessa ord mellan varandra.

Om möjligt lämnade han alltid städerna på kvällen eller nätterna för att inte störa någon med ceremoniskuldigheten. Han gick ofta på stadens gator till fots. Hans morgonmottagningar var öppen för alla även gemene man och han mötte alltid sina besökare med stor vänlighet.

När han mötte senaten hälsade han alltid på medlemmarna i deras säten med deras namn; och när han lämnade senatshuset tog han farväl på samma sätt när de var sittande. När senatorn Gallus Cerrinius som han inte alls var nära plötsligt blev blind och beslöt sig att ta självmord kallade Augustus på honom och med ömma ord övertygade honom att fortsätta leva.”

#### Frågor till källorna:

1. Sammanfatta kort hur samtliga källor beskriver Augustus (Octavian)
2. Varför beskriver de olika källorna Augustus olika?
3. Vilken eller vilka (om någon) av källorna är bäst att använda för att förstå hur Augustus var som person? Motivera också varför.
4. Vilken eller vilka (om någon) av källorna är sämst för att förstå hur Augustus var som person? Motivera också varför.
5. Vilka slutsatser kan vi dra om Augustus person utifrån källorna?
6. Kan vi dra några andra slutsatser kring Augustus utifrån källorna?

