

Vad hände egentligen under Bostonmassakern 1770?

Bostonmassakern den 5 mars 1770 är en av händelserna som utlöste den amerikanska revolutionen och som sedan resulterade i självständighetsförklaringen 1776. Britterna hade stationerat soldater i de amerikanska kolonierna under sent 1760-tal och infört högre skatter på exportvaror från kolonierna. Det här var inte uppskattat i kolonierna och därför uppstod ofta konfrontationer mellan invånarna i kolonierna och brittiska soldater. Historiker försöker fortfarande förstå vad som hände under Bostonmassakern och vem eller vilka man ska beskylla att fem personer blev skjutna till döds av brittiska soldater. Nedan får du två källor som beskriver händelsen. Läs utdragen och svara på frågorna nedan.

Källa 1: Thomas Preston var en officer i den brittiska armén som var satt i Boston för att upprätthålla ordningen. Han var den ansvariga officeren under händelsen. Efter Bostonmassakern hamnade Preston i fängelse och skrev där sitt vittnesmål om vad som hände. Han skrev vittnesmålet den 16 mars 1770.



”Runt klockan 9 informerade några vakter mig att människor hade samlats för att attackera trupperna. På min väg till platsen hörde jag att folkmassan dessutom hotat trupperna. Ungefär 100 personer gick mot tullhuset där kungens pengar hölls i förvar. De omringade direkt en soldat och hotade honom. Jag fick höra att de skulle böra bort soldaten och antagligen döda honom. Jag skickade direkt en officer och 12 soldater för att skydda både soldaten och kungens pengar. Jag gick med dem för att motverka om möjligt några problem. Jag var orolig att officeren och soldaterna skulle bli provocerade av folkmassan. Jag sa till soldaterna att de skulle gå ut utan att ha laddat sina vapen och jag gav aldrig order om att de skulle ladda dem.

Folkmassan växte, de slog med sina klubbor och skanderade ”Kom an era skojare, era ynkryggar, ni hummerskurkar, skjut om ni vågar”. Jag var nu emellan soldaterna och folkmassan och försökte lugna dem och uppmanade dem att lämna i fred. Någon i folkmassan frågade mig om jag skulle ge order om att skjuta och jag svarade nej (...). Medan jag talade folkmassan blev en av soldaterna slagen med en pinne. Han gick åt sidan och sköt sedan. När jag frågade varför han sköt utan order blev jag slagen på armen av en klubba.

Soldaterna blev sedan attackerade med ett stort antal klubbor och snöbollar kastades. Våra liv var i fara. Samtidigt skrek någon från folkmassan ”Förbanna er, varför skjuter ni inte? Då sköt tre till fyra soldater och sedan i samma förvirring tre soldater till. Folkmassan sprang då iväg förutom tre olyckliga män som hade dött på plats. När jag frågade soldaterna varför de hade skjutit utan order svarade de att de hörde ordet skjut och trodde att det kom ifrån mig. Det

berodde säkert på att flera i folkmassan skrek skjut, men jag gav ingen sådan order. Mina ord var, skjut inte.”

Källa 2: Vittnesmål från Samuel Drowne. Efter händelserna i Boston den 5 mars anordnade de styrande en kommitté som skulle reda ut vad som hände mellan de brittiska soldaterna och invånarna i Boston. Samuel Drowne var en av 96 som vittnade om vad som skedde och det skedde den 12 mars 1770.

”Samuel Drowne från Boston, myndig man vittnade om att runt klockan 9 på kvällen den femte mars såg han 14 eller 15 soldater från det 29 regementet, vissa var beväpnade med svärd eller bajonett, andra med klubbor och spadar. De gick fram till människor och misshandlade vissa och förolämpa andra. De flesta invånare hade inte ens en pinne att försvara sig med.

De flesta soldater gick till King Street. Drowne följde efter dem och såg hur de slogs med människor där. Drowne tror inte att det var mer än ett dussin människor där. När fler soldater sedan anlände lämnade flera människor platsen, flera blev överfallna av soldaterna. Soldaterna gick sedan till huvudvaktbyggnaden. Samtidigt gick fem soldater och en korpral med vapen ut ur byggnaden. Då var det runt 200 personer på King Street.

Drowne såg kapten Preston, som han kände till väl med ett antal vapenbärande soldater nära tullhuset. Drowne tror att de flesta lämnade när de såg de beväpnade soldaterna. Det återstod kanske 20 till 30 på King street. De som var kvar var de flesta fiskemän och andra dåligt klädda personer.

Flera av dem hetsade soldaterna att skjuta. Drowne hörde sedan kapten Preston säga till sina soldater ”Förbanna er, varför skjuter ni inte?” Soldaterna lyssnade inte och Preston sa direkt efter ”Skjut” Soldaterna sköt slumpmässigt.”

Frågor till utdragen:

1. Gör en källkritisk analys av respektive källa utifrån de historiska källkritiska kriterierna
2. Hur beskriver källorna händelsen olika?
3. Varför beskriver källorna händelserna olika?
4. Vilken källa (om någon) är mest trovärdig för att förstå händelsen i Boston den 5 mars 1770? Motivera också varför.

5. Kan vi med säkerhet säga vad som hände i Boston den 5 mars 1770 utifrån källorna?
6. Kan vi dra några andra slutsatser kring Bostonmassakern eller relationen mellan kolonierna i Amerika och Storbritannien under tiden för massakern?