

Köpmannen Sulaiman Al Tajir besöker Kina och Indien under mitten av 800-talet

Under Abbasidkalifatet hade Mellanöstern kontakt med Kina och Indien. En köpman som reste till både Kina och Indien var Sulaiman Al Tajir som lämnade sina vittnesmål om Kina och Indien i en bok. Nedan följer att antal utdrag från boken.



”Indien är större än Kina. Dess area är dubbelt så stort som Kina. De har fler kungar än Kina men har mindre tätbefolkat.”

”Människor från Indien rengör deras tänder (med deras tandpetare). Ingen i Indien äter utan att rengöra deras tänder eller utan ett renande bad. Kineserna gör inget av detta. Kineser rengör inte sig själva med vatten efter att de gått på toa. De torkar sig enbart med papper. Personer från Indien rengör sig själva i ett bad varje dag innan frukost.”

”Personer från Indien äter ris, kineser äter ris och vete (antagligen nudlar). Indier äter inte vete. Varken kineser eller indier är omskurna. Kineserna dyrkar symboler. De ber till dem som muslimer ber till Allah (Gud inom Islam). De ber om önskningar och de läser religiösa texter.”

”Personer från Indien låter deras skägg att växa långt, jag har sett personer med 3 armbågar långa skägg. De trimmar inte sin mustasch (som muslimerna gör). De flesta i Kina har inget skägg, det är också naturligt.”

Frågor till utdragen:

1. Är utdraget en bra källa för att förstå Indien och Kina under 800-talet?
2. Vilka för och nack-delar finns det med att använda utdragen för att förstå Kina och Indien under 800-talet?
3. Kan du dra några andra slutsatser kring utdraget?